

Bijgaand enkele opmerkingen bij mijn lezing van 22-02-23

In Rwanda waren in 1994 drie bevolkingsgroepen:

1. De Twa, een pygmeeënvolk, oorspronkelijke bewoner, ongeveer 2 %.
2. De Hutu, akkerbouwer, sinds begin jaartelling, ongeveer 85 %.
3. De Tutsi, veehouder, sinds 1300, Ongeveer 15 %.

Gesteund door de Belgen waren de Tutsi altijd aan de macht.

Na de tweede wereldoorlog komen er verkiezingen en de Hutu komt in 1962 aan de macht. Vele Tutsi vluchten naar omliggende landen. Regelmatig vallen zij Rwanda binnen maar worden steeds weer verdreven.

Op 1 oktober 1990 slaagt de inval wel. Slechts met hulp van Frankrijk en België houdt Rwanda stand. De troepen van de Tutsi worden teruggedreven naar een beperkt gebied in het noorden.

Op 6 april 1994 wordt het presidentiële vliegtuig met aan boord de president Habyarimana en de president Burundi uit de lucht geschoten. Opgejut door radio Mille Collines gingen de Hutu op jacht naar de Tutsi en gematigd denkende Hutu. In een paar maanden vielen er 800 000 tot 1.000.000 doden. Het Tutsi leger zette vanuit het noorden de aanval in en verjoeg de Hutu naar de omliggende landen.

Ik was een van de eerste waarnemers van de VN in een Hutu vluchtelingenkamp.

Met vriendelijke groet,
P. Bruinink.

